

# Het wapen van Schutterij St. Mauritius Strucht



Het bestuur van Schutterij St. Mauritius Strucht nam in 1975 het initiatief een eigen wapen te laten vervaardigen via het (toenmalige) Rijksarchief Limburg, om op die manier de herinnering aan de eertijds zelfstandige heerlijkheid Strucht levend te houden. Het wapen is ontworpen door de toenmalige rijksarchivaris J.Th.H. de Win (1906-1984).

Dit wapenschild is als volgt heraldisch omschreven:  
*“Op een gouden schild een dubbelkoppige zwarte Rijksadelaar, rood geklauwd, gebekt en getongd. De beide koppen zijn omgeven door aureolen (stralenkransen) van goud en voorzien van een gouden keizerskroon met rode voering.*

*De adelaar draagt op de borst een rood schild met een hartschild van zilver, omzoomd met negen schelpen van goud.”*

Aan het ontwerpen van dit wapen lagen diverse historische overwegingen ten grondslag. Zo verwijst de adelaar op het feit dat na de deling van het rijk van Karel de Grote dit onderhavige gebied tot het Duitse Rijk behoorde. Hoewel deze dubbelkoppige Rijksadelaar normaliter geheel zwart wordt weergegeven, is deze in het wapen van de schutterij van Strucht uitgevoerd met rode klauwen, bekken en tongen, aangezien de adelaar in het wapen van Klimmen

van dezelfde rode uitmonstering is voorzien. Dat heeft er weer mee te maken dat zowel Klimmen als Strucht lange tijd dezelfde heren uit het geslacht Van Bensenrade hadden. Om de herinnering aan deze ‘personele unie’ in ere te houden, is zodoende gekozen voor de rode uitmonstering.

Daar het geslacht Van Bensenrade onafgebroken gedurende een periode van circa 250 jaar in het bezit is geweest van de heerlijkheid Strucht – een periode die ver uitgaat boven de tijdsduur dat andere geslachten er heer waren – is het wapen van Conrad van Bensenrade (te weten het rode schild met zilveren hartschild, omzoomd door negen schelpen van goud) op de borst van de adelaar aangebracht. De schelpen betreffen overigens de zogenaamde St. Jacobsschelpen, een vanuit de middeleeuwen stammend embleem van de pelgrims naar Santiago de Compostella in Spanje.

Dit traditiegeboden wapenschild van Schutterij St. Mauritius Strucht ‘spreekt’ dus van het Karolingische domein én de latere afzonderlijke status onder de heerschappij van de Bensenrades.



Schutterij St. Mauritius Strucht – in 1958 en 2012