



FON WEUSTEN



Zomaar een bericht op de voorpagina van het Limburgsch Dagblad van 13 november 1952. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Op 12 november 1952 werden de huwelijken voltrokken van twee dochters uit het gezin Muyrers-Coumans: Leen trouwde met Mathieu Voncken uit Schin op Geul en Mia met Paul Cremers uit Voerendaal.



*Bruidsfoto (v.l.n.r.): Mathieu Voncken, Leen Muyrers, Paul Cremers en Mia Muyrers*

Om de bruidsparen naar de kerk in Schin op Geul te vervoeren reden die morgen twee bruidsauto's voor bij het

ouderlijk huis in Panhuis. In de eerste auto zaten Leen en Mathieu; nadat zij waren vertrokken stapten Mia en Paul in de tweede bruidsauto. Op het moment van vertrek naderde vanuit Strucht een vrachtauto beladen met peren. Wie wie over het hoofd heeft gezien is niet bekend, maar de bruidsauto werd bij het wegrijden aangereden door de vrachtauto. Een aanrijding was het gevolg...



*De tweede bruidsauto ná de aanrijding*

Niet alleen de bruidsauto was zwaar beschadigd, ook de ravage op de weg was aanzienlijk; over de volle breedte lag de weg bezaaid met peren.

Niet zonder toeval was bij deze gebeurtenis een fotograaf aanwezig die het een en ander op de foto vastlegde, met deze unieke beelden als resultaat.

Het huwelijk zelf heeft overigens niet te lijden gehad onder de slechte start...



*Ravage op de Provinciale Weg*