

Carnavalsvereniging De Waterratte: 1952-1964

FON WEUSTEN

In 2013 gaat voor CV De Waterratte het drieëndertigste jaar van haar bestaan in, althans voor de huidige vereniging. Eerder – in de periode 1952-1964 – bestond er namelijk ook al een carnavalsvereniging onder diezelfde naam.

Onderstaand in vogelvlucht het weinige wat er over deze periode in de diverse annalen is opgetekend.

Het idee voor de oprichting ontstond in januari 1952, na afloop van een repetitie van mannenkoor Inter Nos in hun clublokaal van Piet van Weersch. De eerste Raad van Elf had een hoog 'Inter Nos-gehalte'. Op donderdagavond



Prins Fer(dinand) I

31 januari van dat jaar, om precies 20.11 uur, hield "het Comité van Elf" – bestaande uit Cor Claessens (president), Wiel Beckers, Jùp Bertrand, Harry Defauwes, Winand Geelen, Victor Huydts, Hub Knubben, Sjeng Roks, Louis Pasmans, Hub Reenerkens en Martin Weerts – een carnavalszitting in café Janssen. Tijdens deze 'vrolijke' bijeenkomst werd Fer Huntjens uitgeroepen tot eerste prins, onder de naam prins Ferdinand I.

De zaterdag daaropvolgend vergaderden een groot aantal afgevaardigden van diverse verenigingen uit Schin op Geul in café Coumans, met als doel het houden van een carnavalsoptocht. Bijna alle verenigingen zegden hun medewerking toe. Tevens werd een comité in het leven geroepen dat voor de organisatie tekende.

Zondag 16 november 1952 vergaderden De Waterratten wederom in café Coumans. Onder voorzitterschap van Cor Claessens werd het programma voor het tweede verenigingsjaar besproken. Men besloot tot aan de carnaval enkele balavonden en andere feestelijkheden te organiseren. Ook konden de inwoners zelf een carnavalsschlager schrijven, waar een nog nader te bepalen prijs voor in het vooruitzicht werd gesteld.

Victor Huydts werd, onder de naam prins Victor I, voorafgaand aan de bonte carnavalsdagen in 1953 uitgeroepen tot heerser over De Waterratten.

In de aanloop naar het carnavalsfeest in 1954 waren er ook weer diverse activiteiten, waaronder carnavalsbals



Carnaval begin jaren vijftig

in de cafés Janssen, Bemelmans, Coumans en Van Weersch. Zondag 21 februari vond in zaal Bemelmans de installatie van de nieuwe prins plaats. Met muziek van de 'boerenkapel' van fanfare St. Cornelius werd de vereniging afgehaald aan café Janssen en onder pittige marsmuziek begeleid naar de narrentempel.

Na het afscheid nemen van prins Victor I volgde de presentatie van de nieuwe prins; tot ieders verrassing bleek dat opnieuw Victor Huydts te zijn. Tevoorschijnkomend onder een grote verlichte magneet begon hij aan zijn tweede jaar, onder de naam prins Victor II. Felicitaties volgden onder andere van burgemeester Breekpot en



Prins Fer II met zijn gevolg vóór pension Vinkenhof (1955):
V.l.n.r.: Finy Boon, Finy Schrijvers, Annie Reneerkens, prinses Lieske NN, Victor Huydts, Martin Weerts, prins Fer II (Huntjens), Lei Smeets, Paul Bemelmans, Harry Defauwes, Tiny Schmets, Bertien Frints en Roos Muylers

delegaties van de Boschuule, de Boschrave en de Mirli-tophillen. De afgelasting van alle carnavalsactiviteiten na de watersnoodramp in 1953 zal er mede toe hebben bijgedragen Victor Huydts een tweede regeringsjaar toe te wijzen.

In 1955 was de installatie van de nieuwe prins in de zaal van de weduwe Bosch, pension Vinkenberg. Het feest begon om 18.00 uur en de proclamatie volgde om 20.11 uur. Na het wegschuiven van een tussengordijn kwam een twee meter hoge coloradokever te voorschijn. Terwijl de vleugels zich openden trad de nieuwe prins hieruit tevoorschijn. Na deze ontdaan te hebben van een zwart masker bleek het wederom een oud-bekende te zijn: Fer Huntjens; hij ging regeren als prins Ferdinand II. Vele carnavalsverenigingen uit de omgeving waren aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden. Na de opening van het Prinsenbal traden nog meerdere buutereedners op en tot laat in de nacht heerste er een carnavalsstemming aan de voet van de Vinkenberg.

Ook in 1956 vond de prinsenproclamatie plaats in zaal Bosch, deze keer in aanwezigheid van de Molmuus uit Klimmen, de Paljassen uit Schandelen en de Beumerwalders uit Hulsberg. Middels het breken van het glas kwam de nieuwe prins tevoorschijn uit een groot, geschilderd kompas. Het bleek Sjeuf Kikken te zijn, die als prins Jos I zijn regeringsperiode aanving. Tot rozenkoningin werd Philomène Rijcken uitgeroepen.

Van de volgende jaren is niet meer bekend dan de namen van de prinsen:

1957	prins Cor I (Cor Claessens)
1958	prins Joep I (Joep Bertrand)
1959	prins Wiel I (Wiel Bemelmans)
1960	prins Harrie I (Harrie Bemelmans)
1961	prins Wiel II (Wiel Bovens)
1962	prins Jo I (Jo Schultheis)



Prins Cor I met zijn gevolg tijdens de optocht (1957):

V.l.n.r.: Riet Claessens, Iet Minartz, Irene Bemelmans, Pie Coumans, Maria Rikers, prins Cor I (Claessens), Truus Claessens, Philomène Rijcken, Toos Lucassen, Karl NN en Irene Bertrand



Carnavalsgroep uit Schin op Geul (1959):

V.l.n.r.: chauffeur NN, Tonny Somers, Annie Knubben, Tiny van den Hove, Leontien Boesten, Mia Roijen, NN Lipsch, Ietje Haesen, Cato Pieters, Hanny Coumans, Maria Bemelmans en Gerda Knubben

Het carnavalsseizoen 1962-1963 werd op 11 november ingezet met een grote openingszitting in het inmiddels tot narrentempel omgedoopte café Weerts in Strucht. Op 13 januari 1963 volgde de installatie van de nieuwe prins. Aan deze zitting werkten onder andere buutereedner 't Nandeke, de Hofkapel van de Boschuule uit Sibbe en het dans- en showorkest "De Gerlies" mee. Als gasten waren aanwezig prins Guido I en zijn minister Fer en hun "dansmamselkes".

Het hoogtepunt van de avond was de proclamatie van de nieuwe prins, die tevoorschijn kwam uit een enorm grote leverworst. Het bleek Harrie Frints te zijn, slagerszoon uit Strucht, die als prins Harrie II de scepter ging zwaaien over het Waterratterijk. Tot bloemenprinses werd Mia Roijen uitgeroepen.



Prins Harrie II

In 1964 deed mannenkoor Inter Nos nog een ultieme poging de tanende belangstelling voor het carnavalsgebeuren nieuw leven in te blazen. Uit hun midden werd Jan van Weersch uitgeroepen tot prins (Jan I) en werd de Raad van Elf bemand met leden van de vereniging. Uiteindelijk bleek het onvoldoende om de carnavalsvereniging in leven te houden en zou het tot 1980 duren voordat de heropricting weer een feit was...

Bronnen:

- Website CV De Waterratte Schin op Geul
- Jubileumgids CV De Waterratte (2002)
- Diverse krantenberichten uit Het Limburgs Dagblad: d.d. 08-02-1952, 19-11-1952, 08-01-1954, 26-02-1954, 11-02-1955, 23-02-1955, 25-01-1956, 04-10-1962, 11-01-1963 en 15-01-1963
- Niet-HKV archieffoto's met dank aan CV De Waterratte (prinsfoto's) en Hub Scheyen (carnavalsgroep uit 1959)