

De Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945

Op ons krantenbericht vorig najaar zijn veel reacties binnengekomen, zelfs van ver buiten ons dorp.

Momenteel zijn we bezig met interviews. Mensen die het een of ander meegemaakt hebben vertellen over de oorlogsdagen in Schin op Geul en omgeving. Steeds weer komen we nieuwe verassingen tegen.

Alle wetenswaardigheden die wij op deze wijze verzamelen over mobilisatie, de oorlogsdagen en de bevrijding willen we bundelen in een boek. Hierover krijgt u de komende maand meer informatie.

Daarnaast willen wij op 17 en 18 september een tentoonstelling houden in het Gemeenschapshuis met als thema ;

"Schin op Geul 1939 tot 1945."

Hiervoor zoeken wij nog:

- * **foto's** van de mobilisatie, de oorlog en de bevrijding, soldaten, bominslagen vliegtuigen, legervoertuigen etc.
- * **Strooifolders** uit de oorlog (gedropt door de geallieerden)
- * **Folders, aanplakbiljetten, oproepen etc.** van de bezetter etc.
- * **Militaria** zoals: Uniformen, helmen en andere militaire uitrusting of voorwerpen.

Zijn bij U markante gebeurtenissen bekend over de mobilisatie, de inval door de Duitsers, de oorlogsjaren of van de bevrijding betreffende ons dorp en zijn inwoners?

Zo ja, dan willen wij deze graag voor het nageslacht vastleggen in ons boek.

Uw verhalen, foto's, voorwerpen, documenten, enz. zijn zeer welkom. Door uw hulp kunnen wij er voor zorgen dat het boek een waardevol document en bezit wordt en dat de tentoonstelling een gebeurtenis wordt waar we nog vaak aan zullen terugdenken.

Als u ons kunt helpen neem dan contact op met de volgende personen:

<i>Dré Kickken</i>	<i>Strucht 71</i>	<i>tel. 1355</i>
<i>Frits Prinssen</i>	<i>Tolhuisstraat 8</i>	<i>tel. 1910</i>
<i>Wim Vanmeulenbrouk</i>	<i>Breeweg 2a</i>	<i>tel. 2567</i>