

## Antonius Johannes Jacobus Bergmans: *pastoor van Schin op Geul 1930 - 1938*



*Inhalen van pastoor Bergmans in 1930.  
Enkele kinderen kijken toe (v.r.n.l.): Harry Paffen, Wiel Pasmans,  
Sjeng Muijrs, Huub Straaten en Sophie Bovens.*

Antonius Bergmans werd geboren op 4 februari 1882 te Weert.

Hij werd op 16 maart 1907 in Roermond tot priester gewijd, waarna hij tot 1920 als leraar verbonden was aan het Bisschoppelijk College te Sittard.

Op 1 oktober 1930 ging pastoor Lodevicus Eyselshoven met emeritaat. Zijn opvolger werd Antonius Bergmans.

De plechtige installatie werd gehouden op zondag 19 oktober van dat jaar.

Na het welkomstwoord aan de Geulbrug door burgemeester J. Ruypers bood Jos Halmans uit Strucht het herdersschopje aan.

Namens de parochie sprak dhr. Geuskens, hoofd der school, bij de kerk zijn gelukwensen uit en werden door mej. Johanna Pasmans bloemen aangeboden.

De symbolische sleutel van de kerk werd overhandigd door kapelaan Herpers.

Deken Brewers van Gulpen, geassisteerd door de pastoors Henri Stassen uit Oud Valkenburg en Jos Steinbusch uit Wijlre celebreeerden tijdens de inhuldigingsceremonie.

Tijdens het pastoraat van pastoor Bergmans werd op 4 februari 1931 achter de nieuwbouw van de kerk een stukje grond van enkele meters breedte aangekocht van de familie Hamers-van Loo uit Eys. Hierdoor werd het mogelijk om rond de kerk te lopen. Hoewel de kerk toen liefst het hele weiland had willen kopen om er een kapelanie op te bouwen, kon men hierover geen overeenstemming bereiken. In 1933 kreeg men een aanbod van de heer Josephus van Eys voor de koop van een bouwkaavel van 15 bij 40 meter in zijn huisweide (hoogbeek). Hiervoor moest een vergoeding in de vorm van een lijfrente van f 75,- per jaar betaald worden, ingaande 1 oktober 1934. De overdracht van dit stuk grond vond plaats op 14 juli 1933. Nog in datzelfde jaar werd de kapelanie aan de Hoogbeek gebouwd en op 1 december door kapelaan Jos Herpers betrokken. De bouwkosten bedroegen f 7.000,-.

Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Bergmans in 1932 werd een collecte gehouden, die de mooie som van f 544,- opbracht.

Pastoor Bergmans liet hiervoor de schildering boven het altaar maken. De werkzaamheden werden uitgevoerd door dhr. Deumes uit Heerfen en kostten f 600,-.

De schildering van de kleine altaren kostte f 60,-. Hiermee werd de totale nieuwbouw van de kerk afgerond.

De oude trap naar de kerk (opgang aan het kerkewegje recht voor de kerkdeur) was helemaal kapot en paste niet meer bij het vernieuwde en verbouwde kerkgebouw. Daarom werd in 1936 de oude trap verwijderd en vervangen door de huidige gemetselde trap. Deze klus werd door metselaar P. Straaten en zoon geklaard. Inclusief het rooster boven aan de trap bedroegen de kosten f 221,30.

Op 4 mei 1937 barstte een geweldig noodweer los boven ons dorp, waarbij de grootste schade sinds mensenheugenis werd aangericht. Het water drong door muren en door het dak, waardoor kostbare paramenten en vlaggen zwaar beschadigd werden.

Pastoor Bergmans ging op 1 oktober 1938 met emeritaat en overleed een maand later, op 4 november 1938, in zijn geboortedorp Weert.

Hij werd opgevolgd door pastoor Joannes Maria Hubertus Kurris.